



IBuurtBalie Krant

Nieuws uit de Indische Buurt

december 2021



Schaakschool Indische Buurt in de Batjanzaal

Het is dinsdagmiddag half vier. In de Batjanzaal wordt in opperste concentratie gewerkt: een groep kinderen krijgt er schaakles van meester Alexander. De schaakschool is opgericht door buurtbewoner Mustapha el Jarmouni (alias Schaak Mustapha) om schaken te stimuleren en toegankelijk te maken voor mensen van verschillende sociale achtergronden.

Imran (7) en Willem (6) zetten samen de schaakstukken klaar op het bord. Willems grote schaakvoorbeeld is zijn vader: 'Ik heb één keer tegen hem geschaakt,' vertelt Willem, 'en toen had ik gewonnen!'

Aan een ander tafeltje zit Hendrik (7), samen met Adam (7) en Helef (8): 'Eigenlijk is schaken niet zo moeilijk als je weet hoe het moet! Als je op schaakles gaat, dan leer je snel meer.'

Ook Meriam (9) en Ilias (7) vinden dat ze veel leren op schaakles. 'Ik heb een keer mijn moeder binnen één minuut verslaan!' aldus Ilias. Meriam heeft zelfs een keer de meester verslagen, vertelt ze. Ze vindt het heel leuk op schaakles, maar ze vindt het jammer dat ze het enige meisje van de groep is. 'Ik heb geprobeerd meisjes uit mijn klas mee te krijgen, maar die hebben geen tijd. Misschien moeten we meer reclame maken, zodat er meer meisjes bij komen!'

Wil je ook (leren) schaken? De schaaklessen zijn iedere dinsdag en donderdag van 15:30 tot 17:00 uur voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Kijk op www.indischebuurtbalie.nl voor meer info.

De Indische Buurt barst van de initiatieven. Er is ontzettend veel te doen en te leren in onze buurt. In 2014 is daarom www.indischebuurtbalie.nl ontstaan. Op dit online buurtplatform kan iedereen die hier woont en werkt, vinden wat er allemaal gebeurt. In de IBuurtBalie krant zoomen we wat dieper in op de verhalen en ervaringen van buurtbewoners in de buurt. Heb jij ook een mooi verhaal? Plaats het op de IBB en blijf je buurtgenoten inspireren.

IBuurtBalie

Op IBuurtBalie delen bewoners informatie, initiatieven, activiteiten, (hulp)vragen & aanbod, spullen en diensten met elkaar. Door het platform leren we elkaar kennen, creëren we verbinding en lokale uitwisseling & economie in buurt. Er is een breed aanbod van kunst & cultuur en ook als je op zoek bent naar een tandarts, (fysio)therapeut of masseur, heb je op de website een compleet overzicht bij Leefstijl & Zorg. En heb je spullen over? Of zoek je juist iets? Plaats of vind het op de Buurtmarktplaats!
www.indischebuurtbalie.nl

De droom van Canan



Canan (43) doet een mbo opleiding via Educatief Centrum Oost (EC-O). Ze volgt daarnaast extra trainingen 'Nederlands' en 'Omgaan met geld'. Tijdens haar opleiding loopt ze 16 uur per week stage, allemaal in gebouw 'de Waaijer' op het Obiplein.

Canan woont nu elf jaar in Nederland en heeft vier kinderen. 'Nu mijn kinderen minder zorg nodig hebben, wilde ik iets voor mezelf doen. Ik bedacht me: wat ga ik doen als mijn kinderen uit huis zijn? Ik wil zelfstandig worden. Het voelt niet goed om thuis te blijven zitten. In Nederland is het belangrijk om een diploma te halen. Je hebt hier voor alles een diploma nodig.'

'Mijn droom is om beter Nederlands te spreken, een diploma te halen en een baan te vinden in de ouderenzorg. Ik hou ervan om mensen te helpen. We hebben drie ochtenden per week les en het gaat goed. We leren veel, bijvoorbeeld hoe je een sollicitatiebrief schrijft en een CV maakt. En over hoe je met multiculturaliteit omgaat. Ik vind het fijn dat ik nu actief bezig ben en meer mensen heb leren kennen. Ook mijn stage als beheerder vind ik leuk en leerzaam.'

Een Sociale Hub met flexwerkplekken in de buurt!

Oud-buurtbewoner Daniël Kip doet mee aan het sociale ondernemingsprogramma Starters4Communities: 'Ik werk op de beleidsafdeling bij een woningbouwvereniging. Het is leuk werk, maar sinds het begin van corona zit ik veel thuis achter mijn laptop. Dat riep vragen op: wat wil ik uit mijn carrière halen? Wat vind ik nou echt leuk om te doen? Zo kwam ik uit bij Starters4Communities.' Daniël volgt daar een trainingsprogramma over sociaal ondernemerschap. Starters4Communities richt zich op jonge mensen die met hun werk impact willen maken op de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of sociale gelijkheid. Tijdens het programma gaan deelnemers meteen aan de slag bij een sociaal initiatief.

Daniël doet dit bij buurtcentrum de Meevaart. Hij helpt bij het realiseren van een 'Social Hub': een inspirerende omgeving waar ondernemers en zzp'ers uit de buurt de kans wordt geboden om flexwerkplekken te huren. Met als doel om samenwerking en nieuwe initiatieven in de buurt te stimuleren. 'De Hub is participatief, buurtbewoners doen zelf mee,' vertelt Daniël. 'Daarnaast onderzoeken we de mate van impact op de buurt. Een van de ideeën is om een 'thermometer' in de Hub te plaatsen, die meet hoeveel geld de verhuur van flexwerkplekken oplevert. Als er meer binnenkomt dan nodig is, kan het geld besteed worden om nieuwe initiatieven in de buurt te ondersteunen. Ook in de nieuwe Buurtkringloop is een Hub gecreëerd. Zoek je een inspirerende werkplek? Kijk op www.indischebuurtbalie.nl voor meer info of loop even bij ze binnen!



Het Indische Buurtmuseum

Dit museum heeft geen vast gebouw en ook geen collectie; het museum is volledig geïntegreerd in de Indische Buurt.

Misschien ben je weleens één van de 24 panelen tegengekomen die in de buurt hangen met verhalen over de geschiedenis van die plek. Daarnaast organiseert het Buurtmuseum wandelingen door de buurt én hebben ze een buurtwandelingenboekje uitgegeven.

Sinds kort heeft het Buurtmuseum een samenwerkingsverband met het Amsterdam Museum. En samen met het Multatuli museum, het Cacaomuseum en Museum Perron Oost mag het Buurtmuseum binnenkort een ruimte inrichten in de Hermitage. Het onderwerp is onrecht, kolonialisme en armoede. Daarbij wil het Buurtmuseum zich focussen op mensen die vroeger - en nu - vechten tegen onrecht.

In januari maakt het Buurtmuseum (samen met EC-O) een nieuwe tentoonstelling in De Waaier (Obiplein 115). 'Mensen uit de buurt mogen zelf bepalen wat er in de tentoonstelling te zien is', vertelt Rob van Veelen, één van de gezichten achter het Buurtmuseum. 'De kracht van dit museum is dat we inzetten op verbinding in de buurt', vertelt hij. 'Wij zijn meer een uitnodigend museum dan een aanbiedend museum.' Eén van de ideeën die Rob heeft, is om op zondagen leuke culturele activiteiten te organiseren voor ouders en kinderen. Buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken, of om met eigen ideeën voor het Indische Buurtmuseum te komen!

Het je een idee? Neem contact op met het buurtmuseum via de IBuurtBalie. Heb je interesse in de buurtwandeling? Het boekje is voor €7,95 te koop in de Java Bookshop.



De Buurtkringloop

De Javastraat heeft er sinds kort een nieuw buurtinitiatief bij: De Buurtkringloop. Oprichter Sophie van IJken is een paar jaar als professional en vrijwilliger actief in de buurt. Hierdoor leert ze veel buurtgenoten - en de buurt - beter kennen. 'Door mijn contact met buurtbewoners voel ik me meer thuis in de buurt', vertelt Sophie. 'Dat geeft een fijn gevoel.'

Dit gevoel wil zij graag doorgeven aan andere buurtbewoners. Sophie wil daarom van De Buurtkringloop een sociale plek maken. 'Een kringloop trekt veel verschillende mensen; van schatzoekers tot mensen met een kleine beurs. Maar tussen de kledingrekken ontmoet je elkaar niet echt. Om ontmoetingen te stimuleren, is er een koffiecorner en komt er een activiteitenruimte, waar iedereen met een goed idee een workshop kan geven of iets organiseren. Geheel passend bij de circulaire economie van een kringloop ligt de focus daarbij op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord.

De spullen in de winkel zijn gedoneerd door buurtbewoners. 'Iedere dag komt er wel iets geweldigs binnen', vertelt Sophie. Van dure merkkleding tot bijzondere snuisterijen. 'Laatst kwam er iemand twee echte zeesterren brengen! Toen heb ik echt even moeten googelen of ik dat eigenlijk wel mag verkopen...' Ook buurtbewoners met groene vingers komen aan hun trekken: er is een stekjesruil, waar je stekjes kunt inleveren en gratis kunt meenemen.

Om De Buurtkringloop te kunnen realiseren, heeft Sophie meegedaan aan het programma 'Boost je buurt' van de gemeente Amsterdam. 'Binnen dat programma heb ik de contouren kunnen bepalen van de onderneming', vertelt Sophie. 'Ik ben met andere kringlopondernemers gaan praten en ik heb mijn begrotingen laten checken door adviseurs van het programma.' Een deel van het programma was een wedstrijd waarmee je startkapitaal kon winnen. Sophie won 2500 euro. Met dat geld kon ze kledingrekken, een toonbank en kasten kopen.

Wat zou je adviseren aan buurtbewoners die ook graag een onderneming willen beginnen? 'Gewoon doen! Maar denk na met je hart én met je hoofd. Win veel advies in bij andere mensen, maar bedenk ook: advies mag je naast je neer leggen. Je moet zelf een weloverwogen keuze maken. Je hoeft het ook niet alleen te doen: er zijn veel programma's om een onderneming te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld 'Boost je buurt'.

Meer weten? Wil je ook een workshop organiseren? Kom langs bij De Buurtkringloop, Javastraat 105/107 of kijk op www.indischebuurtbalie.nl voor meer informatie.

Tips

Cybersoek

Heb je vragen over het gebruik van je laptop, tablet of smartphone? Wil je graag je digitale vaardigheden verbeteren? Kom langs bij het Computersprekkuur van Cybersoek! Je gaat bij het spreekuur samen met een professional aan de slag. Meer weten? Ga naar www.indischebuurtbalie.nl voor meer informatie.

Stiltewandeling

Mindfulness voor de Buurt organiseert Stiltewandelingen in het Flevopark. De wandelingen vertrekken elke donderdag precies een half uur voor zonsondergang (dus check online of in je weerapp hoe laat dat is!). Het vertrekpunt is het bruggetje achter Proeflokaal het Nieuwe Diep. Aanmelden hoeft niet, en wie wil kan toegevoegd worden aan de groepsapp.

Colofon

www.indischebuurtbalie.nl - Heb je andere vragen of suggesties? Neem dan contact op met Ganna en Hannah via info@ibuurtbalie.nl

Wandelboekje "Ode aan Oost"

Schrijver en buurtbewoner Lucy Deutekom schreef de gids "Ode aan Oost". In het boekje staan negen wandelingen door Amsterdam-Oost, waaronder door de Indische Buurt. Leuk als je meer over je eigen buurt wil leren, en tegelijkertijd (coronaproof) in beweging wil komen! Het boekje is verkrijgbaar in de Linnaeusboekhandel aan de Middenweg.

Van Afval naar Oogst

In het voorjaar gaat het project Afval naar Oogst van start! Buurtbewoners kunnen dan groente- en fruitafval inleveren bij de Meevaart (Balistraat 48A), waar het vervolgens wordt omgezet tot vruchtbare compost. Zo dragen we op lokaal niveau bij aan minder verspilling en meer hergebruik! Wil je mee composteren? Dat kan! Kijk voor meer informatie op IBuurtBalie.

Spreekuur vertrouwenspersonen Samen Vooruit

Reinier Nieuwenhuis en Rob van Veelen zijn vertrouwenspersonen van Samen Vooruit. Ze kunnen bewoners begeleiden als het gaat om sociale en financiële problemen. Alles wat je vertelt aan de vertrouwenspersonen is strikt vertrouwelijk. Op donderdag hebben zij spreekuur in de Waaier.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kijk op www.indischebuurtbalie.nl

Aan deze krant werkten mee:

Eefje de Neeling - teksten en foto's, Ganna Verhoeven & Hannah Borgesius (IBB) - (eind)redactie en Alexander van Daalen (Podlife Design) - vormgeving.